

Laat de stenen spreken!

Het kan toch niet waar zijn? Wat kan er niet waar zijn? Welnu, dat wij als nuchtere Hollanders nazaten zouden zijn van het oude volk Israël.

Laat de stenen -als stille getuigen- ons ditmaal een handje helpen. Het betreft in dezen ten eerste een overwinningszuil van farao Merenptah, daterend uit ongeveer 1200 voor Christus. Het is tot op heden de oudste buiten-bijbelse bron, een gedenksteen waarop het ontstaan en bestaan van Israël vermeld staat. De tekst op de steen, waar de farao zijn overwinningen op zijn vijanden breed uitmeent, luidt als volgt:



De Merenptah-stèle

“Israël ligt braak; zijn zaad bestaat niet meer”.

Deze uitdrukking “zijn zaad bestaat niet meer”, zou men zó op kunnen vatten, dat het nageslacht geheel uitgeroeid zou zijn. Dat is onjuist, daar het in Egypte meermalen in teksten wordt genoemd dat men van vijanden het graan heeft kunnen vernietigen.¹ Op die wijze trachtte men vijanden het leven zuur te maken. Deze methode was gebruikelijk om andere volkeren te knechten, zodat zij hard moesten werken om te overleven en geen tijd hadden om over een eventuele oorlog na te denken. Israël was dus rond 1210 voor Christus reeds een gevestigd landbouwvolk. De Merenptah-stèle bevestigt de Bijbelse gegevens over het bestaan van Israël.

De afbeelding met de Egyptische symbolen is die welke op de Merenptah-stèle staat.

Het gaat om de drie rechtse tekens: Een zittende man en een zittende vrouw, en een



Inscriptie op de Merenptah-stèle over Israel

¹ Is in heel de geschiedenis actueel, gezien honger een effectief middel is om volkeren in bedwang te houden

werpstok, die symbool staan voor Israël als niet-Egyptisch volk.

De wereld kan om het bestaan (en ook het voortbestaan) van Israël niet heen. Rest ons de vraag wat er vandaag de dag van het oude Israël nog over is. Kan het zijn dat er zich in ons land nog een rest of overblijfsel bevindt van het oude Israël-volk? Wat bezielt sommigen in ons land en in deze wereld die stellig geloven dat zij fysieke nakomelingen zijn van de twaalf stammen die in de verstrooiing gingen? Wat bezielt hen dat zij zichzelf Israëlieten noemen, hoewel ze niet-joods zijn? Kan het waar zijn dat de Nederlanders een stam van Israël zijn?

Hét grote wereldgeheim

Op Internet staat een brief van Jenö Sebök die gericht is aan een mijnheer die Marc heet. In de brief gaat het over een profetie van Willibrord over Nederland. Sebök schrijft: “*Oude Nederlandse kroniekschrijvers hebben Nederland al met Israël vereenzelvigd, niet figuurlijk, maar letterlijk. Misschien moeten we deze bronnen weer eens opgraven*”.

Zie: <http://www.joelnews.org/news-nl/nl24.htm>

Welnu, door mijn onderzoek naar de verschillen inzake de geloofszekerheid bij de Reformatoren en Nadere Reformatoren stuitte ik regelmatig op uitspraken van theologen uit die tijd. Enkele van deze uitspraken laten wij hierna volgen, uit de oude opgegraven bronnen. Een enkele bron zag Nederland als Zebulon, maar het merendeel der bronnen zag Nederland als het “Israël in het Westen”.

Het betreft hier wel een heel groot geheim, wat door sommigen “het grootste wereldgeheim aller tijden” wordt genoemd. Immers, om het bestaan van Israël kunnen we niet heen. Het is er geweest, niet alleen Bijbels gezien, maar ook buitenbijbels, zelfs in steen gegrift. En dan volgt de vraag wáár dat Israël, bestaande uit twaalf stammen en twee huizen, is gebleven. Of anders gezegd: Waar zijn de zogeheten “verloren twaalf stammen Israëls in de verstrooiing” gebleven?

Het waren niet slechts de 10 stammen van het Huis Israëls die in de verstrooiing gingen, maar ook de andere twee stammen zijn in de

diaspora gegaan, dat blijkt uit Handelingen 26:6-8 en Jakobus 1:1. Zij zijn hun identiteit verloren, hoe is het mogelijk!

Er vonden verschillende deportaties plaats, eerst naar het Noorden, naar Assyrië, daarna naar Babel.

De brandende vraag is, gezien er profetieën van herstel zijn voor geheel Israël, of er van dat herstel reeds zichtbare tekenen te zien zijn? Zover wij weten uit de historie zijn de 12 stammen nooit teruggekeerd naar het oude Israël. Wat er ooit terugkeerde uit Babel was een klein deel van één stam, waartussen een enkeling van een andere stam zat, die men niet representatief kan stellen voor alle stammen.

Dat de zogeheten “verloren stammen” nog bestaan bevestigt de Bijbel (ze worden verloren schapen genoemd), maar ook zijn er verschillende buitenbijbelse aanwijzingen, dat de verloren stammen in hoofdzaak naar het Noord-Westen van Europa zijn getrokken, onder verschillende namen, o.a. als Kelten, Kimbren, Saksen, Bataven, etc.

De volgende brandende vraag is, of Nederland kan behoren tot de verloren stammen van Israël? Deelt Nederland in de herstelprofetie?



Orthodoxe joden protesteren tegen de huidige staat Israël

En de volgende vraag, hoe het zit met de huidige staat Israël in Palestina? Kan men de toeloop van allerlei soorten joden uit heel de wereld naar de zionistische staat Israël zien als vervulling van de herstelprofetie van geheel Israël? Juist verschillende groepen orthodoxe joden wijzen de oprichting van de staat Israël van de hand, daar deze geschiedde zónder de Messias en zónder bekering. De huidige

joden blijken voor meer dan 90% een niet-Semitische afkomst te hebben, nl. van de Askenazen/Khazaren.

De herstelbeloften zijn reeds aan Abraham gedaan. Deze omvatten o.a. dat Israël als machtige natie(s) de poorten van zijn vijanden zal bezitten

en tot grote kolonisatie zal komen. De vervulling hiervan is slechts te zien in de Noord-West-Europese landen, met Nederland als centrum. Nederland is een heel klein landje, dat enkele honderden jaren geleden uitgroeide tot een wereldmacht. Die macht is daarna door anderen (Edomieten?) overgenomen. Echter, nog steeds speelt Nederland een toonaangevende rol mee in de wereldmacht, zowel politiek, financieel als religieus. De Nederlanders -hetzij een eervolle vermelding- waren de meest vreedzame kolonisten, verdraagzaam en boden een veilige haven aan verdrukten. Sommigen zien Nederland als Zebulon, wat ons inziens te weinig gezegd is. Inderdaad zien wij in ons land en volk veel kenmerken van Zebulon, zoals hierna zal blijken, o.a. de zeehavens, Genesis 49:13. Nederland is inderdaad het land van de zee, van het water, van de rivieren en stromen die het land als doorsnijden, Jesaja 33. Wij zien in Nederland veel meer kenmerken van Israël, van alle stammen.

Zebulon-Nederland

Het bijzonder informatieve boekje van Helène van Woelderren, genaamd “Wondere Parallel” geeft op veel punten een goede vergelijking tussen de stam Zebulon en Nederland.

Men moet dit boekje beslist zelf lezen, het is nog verkrijgbaar bij het Nederlands-Israël Boekenfonds, Postbus 30009, 1303 AA Almere.

Men kan ook op Internet het boekje bekijken, zie

<http://www.bijbelnet.org/zebulon/08Hof.htm>



De omheinde Nederlandse hof (tuin)



Symbool voor Zebulon

De naam Zebulon heeft verschillende betekenissen in het Hebreeuws.

De werkwoordsvorm betekent zoveel als: **omheinen, in-palen en bewonen**. Zebulon kan dus betekenen “omheinde plek”, of ons begrip “beveiligd erf”, en ook “woning of opgeheven worden”, aldus van Woelderren.

Zebulon betekent echter ook, volgens andere vertalers: **verheven, voorraad, bevoorrading**. Zie “Het Verbondsboek” door M.J. Wetberg p.168.

“Zevoelen vestigt zich aan zeestranden, hij stelt zich voor schepen open als een haven, die zich tot aan Tsidon uitstrekt”.
 Waarbij de kanttekening staat: “Zevoelen betekent “voorraad” en hij doet zijn naam eer aan door het grote aantal bevoorradingsschepen dat zijn haven aandoet”.



Nederland heeft modern transport



Grote magazijnen, bevoorrading



Zebulon zal aan de kust wonen, wat in Kanaän/Palestina niet het geval was. In Nederland is dat wel het geval, waar grote zeehavens zijn, wereldhavens van formaat, voor bevoorrading van het achterland van Europa. Nederland heeft zeer grote voorraden van allerlei goederen in op- en overslagloodsen, invoer en uitvoer via onze wereldhavens Rotterdam, Amsterdam en Schiphol. Via de rivieren met binnenschepen, via spoorlijnen met wagons, via de wegen met vrachtvervoer, via de lucht met vliegtuigen, worden de goederen verplaatst naar de plaats van hun bestemming. Neem Europoort als poort van Europa en doorvoerhaven.

Oude Nederlandse schrijvers

De bekende predikant Theodorus van der Groe heeft in Kralingen omstreeks 1740 een verzameling van 14 nagelaten biddagspredikaties uitgegeven. Op bladzijde 78 staat het volgende te lezen:

“O! Mijne Vrienden! Wij moeten geenszins twifelen, of dit ons verenigd Nederland is waarlijk, en tot heden op deze dag toe, des Heeren Gods land, zozeer, indien niet meer, dan enig ander land van de aardbodem. De Heere heeft dit land, reeds van oude tijden af, voor Zijn eigen land en volk gehouden en aangenomen; Hij heeft er Zichzelve op ene bijzondere wijze aan verbonden, om er de God en Heere van te zijn; Hij heeft er Zijn liefde en gunst aan gegeven; Hij heeft het, voor geheel de wereld willen tonen, **dat Nederland Zijn eigen land is, en dat Hij de God en Vader is van Nederland.** O! Hij heeft Zijn rechterhand, in een bijzondere goedgunstige en genade over dit ons land verhoogd; en alle volkeren der wereld, hebben sedert lange tijd bekend, **dat Nederland Gods uitverkoren en beminde land was.** Ei! Ziet toch eens, wat grote dingen de Heere al aan ons land gedaan heeft! Om datzelve land tot Zijn bijzonder eigendom te maken.



(Hier gaat Van der Groe spreken over de bescherming van Nederland door de Allerhoogste God, de God van Israel)

1. Hij heeft Zijn volk dit land tot een woning gegeven, in een allergunstige en heerlijkste voorzienigheid zoals men niet zal bevinden van enig ander land van de ganse aardbodem; Hij heeft hetzelfde met Zijne machtige hand door een zeer langdurige tachtigjarigen zware oorlog, eindelijk uit de rampzalige tirannij en slavernij van de Spaanse koning verlost. O!, wat heeft de Allerhoogste God in al die tijd niet voor ons Nederland gestreden, en aan de gehele wereld getoond dat Hij dit land in Zijn gunstige bescherming had genomen, en dat Hij niet wilde afdelen voordat Hij hetzelfde van alle vijandelijk geweld geheel vrijgemaakt en verlost had! **Men kan immers onze Nederlandse geschiedenissen, die vele grote boeken beslaan, niet lezen, dan met hoogste verwondering over Gods**

ondoorgroendelijke goedertierenheid, macht en bescherming, aan ons klein en gering land verleend.

(Vervolgens spreekt Van der Groe over de zegeningen van Jahweh over ons land, wat een gegeven is van de zegeningen van Jakob en Mozes aan de stammen gedaan, Genesis 49, Deuteronomium 33)

2. Ook heeft de Heere dit ons land, van tijd tot tijd, door middel van koophandel, welke Hij heeft uitgebreid over de gehele aardbodem, alzo grootelijks in aardse macht, rijkdom, sieraad, hoogheid en heerlijkheid gezegend, dat wij van de geringste beginselen tot een zeer hoge top van eer en luister zijn opgestegen,



Nederland heeft een eigen cultuur

en dat wij in alle landen en koninkrijken der aarde grotelijks zijn geacht en gevreesd geworden; en dat vreemde natiën van alle kanten onze aangezichten met geschenken hebben komen smeken.

3. Maar dat alles ware nog gering geweest, indien de Heere ook niet Zijn beminde volk en kerk in dit land had gesteld. O! Hij heeft datzelfde land gemaakt tot een schuilplaats en een toevlucht voor Zijne onderdrukte gelovigen, die door vervolgingen van de satan en de antichrist uit vele andere landen herwaarts zijn gevloeden en hier in Nederland een gerust verblijf en woning gevonden hebben; zodat aan ons is bewaarheid geworden dat woord des Heeren, Jesaja 43:6: *Ik zal zeggen tot het Noorden geeft! En tot het Zuiden, en houdt niet terug! Brengt mijne zonen van verre en mijne dochters van het einde der aarde!*

(Hierna spreekt Van der Groe over de zegen van de religie in ons land. Dat zijn de "schapen Israëls" die de stem van hun Herder herkenden en Hem volgen)

4. Ja, de Heere heeft dit ons land ook zo genadiglijk begunstigd boven meest alle anderen landen des aardrijks met de kandelaar van Zijn Goddelijke Woords en het zuivere licht van Zijn waarheid en Godsdienst. Hij heeft ons met Zijn machtige hand verlost, eerst uit het goddeloze heidendom, en vervolgens uit het anti-christelijke Papendom; en uit dat wrede diensthuis der helse pauselijke inquisitie, daar dit verenigd Nederland zovele eeuwen lang als in verzonken en begraven had gelegen. O! Wat heeft de Allerhoogste God daartoe niet al genade en goedertierenheid en grote wonderen aan dit land gedaan! Wie zoude die allen in orde kunnen verhalen? Men heeft immers gehele boeken geschreven van de wonderen des Allerhoogsten aan en over Nederland, door dit land van zijn dreggoden te zuiveren en te reformeren.



Urk in oude tijden

5. Eindelijk, het verenigd Nederland is ook des Heeren land omdat de Heere tot hiertoe zo zonderling getoond heeft dat Hij de grote patroon en beschermer van hetzelfde is, en **dat Hij Nederlands volk boven alle volkeren der wereld gunstig en toegenegen is.** O! Die niet geheel blind in de wegen des Allerhoogsten Gods is, die moet daar immers iets van zien en mede met de profeet David uitroepen: *Gij zijt uwen lande gunstig geweest Heere!*

En op een bijna lyrische toonzetting vervolgt Van der Groe zijn predikatie over Jahwehs goedgunstigheid over ons land en volk.

Parallelen tussen Israëel en Nederland

Er zijn in de tijd van de Nadere Reformatie, de 17e eeuw tot heden, diverse uitspraken gedaan door mensen die Nederland hebben vergeleken met het oude Israëel.

Max. Teellinck, zoon van Willem, zei van het Huis van Oranje:

*"na al het goede, dat sy by **Israël, ons Vaderlant**, gedaen hebben", en, soo sal het broederschap tusschen Juda/ende tusschen Israël/ tusschen de Provintiën/al meer, jae ganselick te niet gaen".*

Jacob Coenraeds in de "Gulden Spiegel" zegt :

*O gy gezegend Volk! Gij tweede **Israël**."*

Arnoldus van Rotterdam, in de traditie van Abraham v.d. Velde, Voetius, Jodocus van Lodenstein, Witzius, Borstius, Costerus, Fruytier, en Ridderus.

Blomhert, zei:

*"Om den Heere grootheid te geven voor Zijn wonderen, die Hij sedert de grondlegging van het Nederlandse gemenebest, niet minder dan aan **Israël** in de dagen vanouds gedaan heeft."*

Renier zei:

"Men zou er uit gaan concluderen, dat, zoals de Calvinisten geloofden, de Nederlanders inderdaad Gods uitverkoren volk waren."



Puur Hollands

Tijdens de Synode te Dordrecht 1618/19 hield prof.dr.A. Scultetus uit Heidelberg op de 33e zitting een rede over Psalm 122. Hij zei daarin: *"Wij zullen het beste zoeken voor het **Nederlandse Jeruzalem**."*

Afstamming

Adriaan van Scrieck in zijn boek over de Nederlandren zegt dat de Nederlanders met de Gahalen en de Kelten voortgekomen zijn uit de Hebreëen. (zie H.v. Woelderer "Wondere Parallel").

*"Van het begin van de eerste volkeren in Europa en van hun oorsprong, hebben de Grieken en de Romeinen onwaarheden gesproken. **De Nederlanders zijn als Hebreëen naar het***

Noorden getogen, naar de Keltische zijde van de wereld, en zij kwamen vanuit het Zuiden. De Nederlanders zijn ouder dan de Romeinen, ja zelfs ouder dan de Grieken. uit 1614"

I. Smallegange in "Chronijck van Zeelandt" uit 1696 schrijft dat de Bataven, de Friezen, de Menapiers en anderen van de Hebreëers en stamvader Noach afkomstig zijn.

Robertus Albertoma, predikant te Groningen 1736 schrijft in "Elia de profeet":

*"De Heere beware ons **Nederlands Israël** voor zulk een algemene afval" En, " mijn overgrootvader Petrus Keuchenius en mijn grootvader Robert Keuchenius, in **dit Gilead** hebben geprofeteerd"*

Van Isaac da Costa is de bekende dichtregel dat: *" O, Nederland, gij zult eens weer het Israël van het Westen worden.*

Wie van de lezers nog meer van deze en dergelijke uitspraken weet van onze voorvaderen zal mij een grote dienst doen dat door te geven.

Uit de 'Verzamelingen van enige Oefeningen' door de bekende Mr. Justus Vermeer, in zijn leven Doctor in de rechten en ouderling der Ned. Herv. kerk te Utrecht in de tijd van Jodocus van Lodenstein. Uitgave P. Stuu - Rotterdam.

Uitspraken van deze geleerde en Godvrezende man aangaande Nederland en de profetische betekenis van Nederland:

(De parallel die Vermeer trekt tussen Nederland en Israël)

blz.312. Dat onze land- en kerkherstelling eniglijk is in de hand van Jehova, Nederlands verbonds-God. O! draagt Nederland met des Heeren wijze van herstel en genezing, veel op uw hart aan de voeten over in zijn hand en wil, etc-.

Eindelijk en ten laatste, vrienden! wie weet, het mocht u eens gaan als Jeremia; gij mocht mede vrijheid krijgen om tot den Heere te roepen, ja, God mocht u mede antwoorden en u ook grote en vaste dingen bekendmaken, of de Heere mocht u

sterken en bevestigen in het geloof, waardoor gij Nederlands verlossing en herstel in het verschieft, gelijk door een verrekijker, wel eens gezien hebt; zó, vrienden! dat de lang begeerde zaak u en ons tezamen eens eindelijk geworden mocht, als een boom des levens. O! dit schenke de God Israëls, tot zijne heerlijkheid, om Jezus' wil, amen.



Nederland, het economische hart van Europa

blz.320. O! als de Heere overvloed van vrede en waarheid daarstelt, dat is het, waar Gods kinderen bij leven, ja, waar alle geslachten Israëls bij leven zullen in het **laatste der dagen**. Jer.30:17-24.

blz.321. O! wie zal leven als God dit doen zal?

a. Echter vrienden! is het reeds zo, dat de Heere ons land vooraf bezocht heeft in genade; wij zijn Israël al voorgegaan. Wij zijn, volgens Jes.9:1, dat volk in duisternis gezeten, over wie een groot licht is opgegaan; etc-.

(De God van Israël is volgens Vermeer dezelfde als die van Nederland)

blz. 344. Ten laatste, vrienden! zoude het heil onzes lands niet te verwachten zijn? **Jezus heeft immers Nederland voor het**

Zijne gekocht en verlost, en wat heeft Hij er een eigendom in! Hij zit als Nederlands Voorspraak ter rechterhand zijns Vaders, en Hij heeft de opkomst van hetzelfde na eene langdurige donkerheid en van zijne kerk in hetzelfde, door Zijn bloed verworven; die dus maar geloof heeft, die heeft het reeds, etc.

blz. 448. Eindelijk, is Nederlands allervoornaamste fundament, pilaar, ja, steenrots, waarop het gebouw staat, de gunst of genadige inwoning Gods geweest. God placht Nederlands God te zijn, o alle wijzen voor hetzelfde strijdende; geen vijand placht het te kunnen houden, als in Nederland een biddag was uitgeschreven; de Heere was een vurige muur rondom. Maar vrienden! hoelang is de Heere al geweken van boven de Cherub tot den dorpel van het huis ...etc-..

(Vermeer wijst op de groei en bloei van de gelovigen in ons land)

blz.450. Dat de Heere in den grond is, en onveranderlijk blijft de God van Nederland. **O! het is het land, dat God van eeuwigheid heeft uitverkoren, om er duizenden uit te roepen tot Zijne gemeenschap, gelijk ook geschiedt ten dezen dage, waarover God wel zware oordelen brengt, en in Zijn toorn van de hemel over de zonde openbaart en Zich verbergt, maar echter in genade nog staat achter de muur van Nederlands huis, om het gade te slaan.** Daarbij zijn de vijanden van Nederland en van Gods kerk in hetzelfde Gods vijanden, en God is hun onveranderlijke vijand, die Hij in het vuur zal werpen, nadat Hij ons door hen gekastijd heeft; dus is God in de grond een verzoend God met dat weinige volks in Nederland, dat arme, ellendige en hulpeloze overblijfsel naar de verkiezing der genade.

(Verder heeft Vermeer het over de kerk in Frankrijk en Duitsland, waar niemand meer waarachtig bekeerd werd, maar dat er in Nederland daar en tegen velen toegebracht werden, en dat alzo de straten en grachten gebouwd werden in benauwdheid der tijden. Is het dan niet hoopvol, ondanks alle 'Godsverduistering' dat wij geboren werden en nog mogen wonen in dit héél bijzondere land! Een land dat dikwijls

door deze oudschrijvers intuïtief al werd vergeleken met het oude Israël. P.M.)

blz. 502. God heeft al onze dagen Zijn Evangelielicht op onze kandelaar gegeven, Zijne knechten, ja, de voornaamste zieners, die de wereld bekend waren, tot ons land mede gezonden, en dat Evangelie des zaligen Gods is dus met kracht tegen alle vijandschap en tegenstand van vreemde vorsten, ja, tegen alle opstand van natuurlijke mensen, onder ons voortgezet, zelfs zo, dat menigmaal de aarde is verwekt om de vrouw te hulp te komen, gelijk Openb.12:16.

blz. 510. Eindelijk is het altijd de gewone weg Gods geweest met ons land, licht uit duisternis voort te brengen, onwaarschijnlijke zaken te doen. Dit heeft God betoond, niet alleen in de allereerste oprichting en vrijmaking uit de Spaanse macht, maar ook in het vervolg altijd, wanneer wij in uiterste engten waren om Godsdienst en vrijheid te verliezen; dan, als mensenheil ijdelheid was, gaf de Heere hulp uit de benauwdheid, en gebod de verlossing Jacobs.

blz. 588. het mocht de grote God behagen, Jes.33:20-22, dat ons Nederland, ja, dat deze plaats in hetzelfde, de stad bleef onzer bijeenkomsten, en dat de Heere nog eens heerlijk werd in het midden van ons Nederlands Sion en Jeruzalem. Amen, het zij alzo!

Weliswaar heeft Vermeer ook nog niet het juiste onderscheid gezien tussen de joden en de rest van de twaalf stammen Israëls in de verstrooiing, en dat Nederland in feite het centrum is van deze verstrooide schapen, die in dit land de stem (het Evangelie) van de Herder hebben gehoord én aangenomen!

Toch blijkt uit al de verhandelingen van Vermeer dat men in zijn dagen Nederland heeft gezien als een bijzondere natie waar de Allerhoogste Zijn hart aan heeft verpand, en welke natie kan dat ánders zijn dan

Israël? Het is Nederland, Israël in het Westen! Het is een land aan de kusten, met veel water, rivieren en brede stromen, Jes.33:20-21.

21 Maar de HEERE zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van rivieren, van wijde stromen; geen roeischiuit zal daar doorvaren, maar treffelijke schepen zullen daar overvaren.

Dat water is dikwijls onze verlossing geweest tegen de vijanden. De waterlinies hebben onze vaders dikwijls (middellijkerwijs) gered van de koning van Spanje. Men liet hele stukken polder en land onder water lopen, zodat men er niet doorheen kon. Overal groef men sloten en grachten, zodat Alva verzuchtte:

'Om alle oorden, ja zelfs het allerellendigste gat, ligt een greppel vol water, waar eerst een brug over moet worden gebouwd voor men kan oversteken'! (uit Readers Digest, serie Nederland Dichterbij, Gelderland).



Op 1 april verloor Alva zijn bril

In 1672 werd zelfs het machtige leger van Lodewijk de XIV er door tegengehouden.

Verder, gezien de vele profetieën van herstel, wacht Nederland nog een zeer gezegende tijd. Inderdaad, zoals Vermeer zegt, is Nederland het land dat in Jes.9:1 wordt genoemd, het land van donkerheid en duisternis, mist en nevel, hetwelk een groot licht zal zien, nl. de aankomst van het Nieuwe Jeruzalem, de stad die zal schitteren als een parel, zoals o.a. beschreven in Psalmen 46-48!

Het kan toch niet waar zijn?

Met deze vraag begonnen wij onze voordracht. Het kan toch niet waar zijn dat Nederland een stam van het oude Israël zou zijn? Het kan helemaal toch niet waar zijn dat ons land de kern van álle twaalf stammen van het verstrooide Israël zou bevatten?

Wanneer het echter nu wél eens waar is dat wij als land en volk het Israël in/van het Westen zijn, zoals zovele van onze voorvaders stellig aannamen en beleden, dan heeft dat ons héél wat te zeggen!

Het zegt ons dat wij geen blinde heidenen zijn. Wij en onze voorvaderen zijn weliswaar verheidenst, dat wil zeggen: aan de heidenen gelijk geworden, vervreemd van de inzettingen en verbonden van Israël.

Zie Efeziërs 2:12 Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Wij zijn ons niet meer bewust wie we in werkelijkheid zijn, vervreemd van onze identiteit. Wie van de verbonden vervreemd is, heeft er ooit aan deelgehad. En dat bedoelt Petrus in zijn Pinksterrede, die hij voor Israëlieten hield, die uit allerlei vreemde landen naar Jeruzalem waren gekomen voor het wekenfeest. Hij zei tot hen:

Handelingen 2:39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.

Wanneer wij inderdaad de fysieke nazaten zijn van het oude Israël heeft dat voor ons heel wat te betekenen. Wanneer het nu wél eens waar is -wat velen voor een fabel houden- dat wij als volk/land het Israël in het Westen zijn, staat ons nog heel wat groots te wachten.



Urker zangers

De God van Israël heeft ons alsdan heel wat in het vooruitzicht gesteld, zie o.a. de herstelbeloften in de hoofdstukken 30 - 33 van de profeet Jeremia. De God waarover onze voorvaderen in de 16e - 18e eeuw spraken, dat Hij ons land en volk had uitverkoren en ons rijkelijk had gezegend, is nog dezelfde in onze 21e eeuw!

Die God is ook óns schild en de betrouwe (uit het Wilhelmus) op Hem zo zullen wij bouwen. Hij verlaat ons nimmermeer!

Nederland heeft een zeer schone toekomst!

Jeremia 31:1 *Ter zelfder tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israels tot een God zijn; en zij zullen Mij tot een volk zijn.*

Jesaja 46:3 Hoor naar Mij, o huis van Jakob, en het ganse overblijfsel van het huis Israels! die van Mij gedragen zijn van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.

4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen, en Ik zal dragen en redden.

13 Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet verre wezen, en Mijn heil zal niet vertoeven; maar Ik zal heil geven in Sion, aan Israel Mijn heerlijkheid.

Volgens Nehemia 1:5:11 zal JHWH bij bekering en onderhouding van Zijn geboden de verstrooiden van Israel verzamelen en brengen naar de plaats die Hij verkoren heeft om er te wonen. Alle stammen zijn verstrooid, zie Hand,25:6/7 en Jakobus 1:1. Rest ons de vraag wáár ter wereld zich een overblijfsel heeft bekeerd en naar Zijn geboden wil leven? Dat is in West Europa, met als kern Nederland. Wij hebben de citaten voorgelezen hoe onze godvruchtige mannen uit de 17e eeuw en daarna over ons land hebben geschreven. Daaruit blijkt dat JHWH óns land uitgekozen heeft om er te wonen! Wát een voorrecht, maar wel mét verplichtingen. Zijn Geest heeft ons hier gebracht, zijnde de 'verloren schapen van het Huis Israels', als in een ommuurde stal. En velen uit ons volk hebben de stem van Israels goede Herder gehoord, Hem herkend én aangenomen! Aan U de keus: Zo gij Zijn stem dan heden hoort, verhardt U niet, maar laat U leiden! U als Israëlieten komt de belofte toe, de belofte van Gods Koninkrijk en het herstel van Zijn heerschappij.

Hij heeft gedacht aan Zijn genade; Zijn trouw aan Israel nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade; nu ónze God Zijn heil ons schenkt!
Psalm 89 berijmd. En de lofang van Zacharias: *Lof zij de God van Israel!*

