

De gevolgen zijn niet te overzien

De hele schepping zal uiteindelijk profiteren van Gods liefde. Daarom spreekt de bijbel ook over 'de wederoprichting van alle dingen.'

We hadden al gezegd dat God de ultieme Aansprakelijke is voor al het leed in deze wereld, omdat Hij de Alwetende en de Almachtige Schepper van dit alles is, maar sinds de dood en opstanding van Jezus Christus, is God in Hem bezig alles te herstellen wat Frankensteins monster kapot maakt.

Kortom, Hij is ook de **AL-herstellende!!**

Het offer van Jezus' bloed kent daarom geen beperkingen of uitzonderingen, maar zal uiteindelijk ALLES en IEDEREEN insluiten. Het evangelie is de blijde boodschap van *herstel* voor een wereld in nood.

Kolossenzen 1:20 "en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, ALLE DINGEN weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."

Wat betekent dit voor u?

1 Timotheüs 4:10 zegt dat Jezus "een Heiland is van ALLE mensen, en in het bijzonder van de gelovigen." Bent u al een gelovige? Dan weet u uit ervaring wat het betekent dat Jezus uw Redder is. Zijn liefde geneest.

Hebt u pijn, bent u gebroken door het leven, hebt uzelf of hebben anderen havoc gemaakt in uw leven? Jezus is ook uw Hersteller. Aan dit feit kunt u niks meer veranderen, want de prijs voor u is 2000 jaar geleden al betaald. U kunt het wel uitstellen, maar waarom zou u nog wachten om de vruchten daarvan te plukken?

Geloof alleen!

U kunt nu een nieuw leven krijgen door Jezus Christus uw Heer te maken.

2 Korinthiërs 5:17-18 "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen."

Vraag Jezus Christus dit vernieuwende werk in uw leven doen!

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

De gevolgen zijn niet te overzien

De hele schepping zal uiteindelijk profiteren van Gods liefde. Daarom spreekt de bijbel ook over 'de wederoprichting van alle dingen.'

We hadden al gezegd dat God de ultieme Aansprakelijke is voor al het leed in deze wereld, omdat Hij de Alwetende en de Almachtige Schepper van dit alles is, maar sinds de dood en opstanding van Jezus Christus, is God in Hem bezig ALLES te herstellen wat Frankensteins monster kapot maakt.

Kortom, Hij is ook de **AL-herstellende!!**

Het offer van Jezus' bloed kent daarom geen beperkingen of uitzonderingen, maar zal uiteindelijk ALLES en IEDEREEN insluiten. Het evangelie is de blijde boodschap van *herstel* voor een wereld in nood.

Kolossenzen 1:20 "en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, ALLE DINGEN weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is."

Wat betekent dit voor u?

1 Timotheüs 4:10 zegt dat Jezus "een Heiland is van ALLE mensen, en in het bijzonder van de gelovigen." Bent u al een gelovige? Dan weet u uit ervaring wat het betekent dat Jezus uw Redder is. Zijn liefde geneest.

Hebt u pijn, bent u gebroken door het leven, hebt uzelf of hebben anderen havoc gemaakt in uw leven? Jezus is ook uw Hersteller. Aan dit feit kunt u niks meer veranderen, want de prijs voor u is 2000 jaar geleden al betaald. U kunt het wel uitstellen, maar waarom zou u nog wachten om de vruchten daarvan te plukken?

Geloof alleen!

U kunt nu een nieuw leven krijgen door Jezus Christus uw Heer te maken.

2 Korinthiërs 5:17-18 "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen."

Vraag Jezus Christus dit vernieuwende werk in uw leven doen!

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

De Al-Herstellende God



Als God iedereen zou kunnen redden, zou Hij dat dan niet doen? God is immers almachtig en volmaakt liefdevol. Zou Zijn liefde dan niet van Hem eisen wat Hij kan, namelijk om alles GOED te maken?

God, de Schepper van alle dingen

Veel mensen geloven tegenwoordig niet (meer) in God. Ze kijken om zich heen, naar wat er in de wereld gebeurt en kunnen alle honger, pijn, verdriet en onrecht, kortom alle ellende, niet rijmen met een liefdevolle God, die in Zijn almacht, de Schepper is van al die dingen.

Het is waar, volgens de bijbel is God de Schepper van ALLE dingen. In **Kolossenzen 1:16** staat het zo verwoord:

"... want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, (...) alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen."

De oorsprong van het kwaad

Zelfs van het kwaad in deze wereld zegt God, "dat heb ik gemaakt."

Jesaja 45:7 "... Ik maak vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."

De Al-Herstellende God



Als God iedereen zou kunnen redden, zou Hij dat dan niet doen? God is immers almachtig en volmaakt liefdevol. Zou Zijn liefde dan niet van Hem eisen wat Hij kan, namelijk om alles GOED te maken?

God, de Schepper van alle dingen

Veel mensen geloven tegenwoordig niet (meer) in God. Ze kijken om zich heen, naar wat er in de wereld gebeurt en kunnen alle honger, pijn, verdriet en onrecht, kortom alle ellende, niet rijmen met een liefdevolle God, die in Zijn almacht, de Schepper is van al die dingen.

Het is waar, volgens de bijbel is God de Schepper van ALLE dingen. In **Kolossenzen 1:16** staat het zo verwoord:

"... want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, (...) alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen."

De oorsprong van het kwaad

Zelfs van het kwaad in deze wereld zegt God, "dat heb ik gemaakt."

Jesaja 45:7 "... Ik maak vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen."

De verpersoonlijking van het kwaad is de duivel, een mensenmoorder en leugenaar *van den beginne*, zei Jezus. En God heeft de duivel gemaakt.

God plaatste de duivel als een slang in het paradijs om de mens tot zonde te verleiden. De eerste mensen, Adam en Eva, lieten dat gebeuren en door deze overtreding kwam de dood in de wereld. Hoeveel verdriet is daar wel niet uit voortgekomen!

Wie is aansprakelijk?

Adam was als een ezel die in een put viel, omdat God de put niet had afgedekt. De bijbel maakt duidelijk wie aansprakelijk is ...

Exodus 21:33-34 "Wanneer iemand een put opent, of wanneer iemand een put graaft, zonder die te bedekken, en er valt een rund of een ezel in, dan zal de eigenaar van de put vergoeding geven: hij zal er geld voor teruggeven aan de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom zijn."

Het is niet de schuld van de ezel (*lees: Adam in het paradijs*) als hij valt. De eigenaar van de put is aansprakelijk. Dat is de Schepper, God zelf!

Kortom, de mens en de duivel maken kapot wat God liefheeft ... en toch is de ultieme verantwoordelijke God zelf.

Denk als voorbeeld maar eens aan het monster van Frankenstein. Zijn creatie ging havoc maken en liet een spoor van vernietiging achter, overal waar het kwam. Frankenstein zag dit gebeuren, tot zijn grote schrik, en achtervolgde daarna het monster om het liefst alles weer ongedaan te maken. Hij beseftte zijn verantwoordelijkheid.

God, de Alwetende, de Almachtige en Rechtvaardige *Schepper* is vanwege die eigenschappen ook de ultieme Aansprakelijke voor ALLES wat er in Zijn schepping gebeurt.

Plan B? ... niet nodig

Al voor alles begon was God op de hoogte van de afloop. Hij is immers de Alwetende.

Jesaja 46:10 "Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen."

De verpersoonlijking van het kwaad is de duivel, een mensenmoorder en leugenaar *van den beginne*, zei Jezus. En God heeft de duivel gemaakt.

God plaatste de duivel als een slang in het paradijs om de mens tot zonde te verleiden. De eerste mensen, Adam en Eva, lieten dat gebeuren en door deze overtreding kwam de dood in de wereld. Hoeveel verdriet is daar wel niet uit voortgekomen!

Wie is aansprakelijk?

Adam was als een ezel die in een put viel, omdat God de put niet had afgedekt. De bijbel maakt duidelijk wie aansprakelijk is ...

Exodus 21:33-34 "Wanneer iemand een put opent, of wanneer iemand een put graaft, zonder die te bedekken, en er valt een rund of een ezel in, dan zal de eigenaar van de put vergoeding geven: hij zal er geld voor teruggeven aan de eigenaar ervan, maar het dode dier zal zijn eigendom zijn."

Het is niet de schuld van de ezel (*lees: Adam in het paradijs*) als hij valt. De eigenaar van de put is aansprakelijk. Dat is de Schepper, God zelf!

Kortom, de mens en de duivel maken kapot wat God liefheeft ... en toch is de ultieme verantwoordelijke God zelf.

Denk als voorbeeld maar eens aan het monster van Frankenstein. Zijn creatie ging havoc maken en liet een spoor van vernietiging achter, overal waar het kwam. Frankenstein zag dit gebeuren, tot zijn grote schrik, en achtervolgde daarna het monster om het liefst alles weer ongedaan te maken. Hij beseftte zijn verantwoordelijkheid.

God, de Alwetende, de Almachtige en Rechtvaardige *Schepper* is vanwege die eigenschappen ook de ultieme Aansprakelijke voor ALLES wat er in Zijn schepping gebeurt.

Plan B? ... niet nodig

Al voor alles begon was God op de hoogte van de afloop. Hij is immers de Alwetende.

Jesaja 46:10 "Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen."

Deze tekst gaat zelfs nog verder, het zegt alles wat gebeurt Gods *raadsbesluit* is. Dat betekent dat God zelfs alles zo gepland heeft!

Dit onderstreept nog eens Zijn aansprakelijkheid voor alles wat er op aarde gebeurt, maar dit laat ook zien dat Hij geen plan B nodig heeft om alles tot een goed einde te brengen. Kortom, *Hij kan de verantwoordelijkheid aan!*

Gods liefde is de oplossing voor onze problemen

God is liefde! Van alles wat er gezegd kan worden is dit het belangrijkste. Gods liefde is de garantie voor ons dat Hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij zal doen wat Hij moet doen, **omdat Hij het WIL doen.**

Jeremia 31:3 "Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid"

God houdt oneindig veel van u en daarom trekt Hij aan u. U kunt redding uitstellen, maar niet afstellen, want ook u valt niet buiten het bereik van Zijn liefde. Lees maar in **Romeinen 5:18** over de reikwijdte van Jezus' offer:

"Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE mensen tot rechtvaardiging ten leven."

Zoals het een vaststaand feit is dat wij zondaren zijn, is het voor God een vaststaand feit dat Hij ons zal herstellen, in Jezus Christus.

God is liefde

Liefde hoeft niet beloofd of geëerd te worden, haar enige verlangen is een zegen en blijdschap te zijn voor een ander. Liefde neemt het initiatief om vijanden te verzoenen en het kapotte te herstellen. De wraak van een vijand, het verraad van een vriend geven slechts de geest van liefde een gelegenheid om meer te triomferen.

Waarom is Gods liefde zo belangrijk? Omdat voor een soevereine almachtige God NIETS Zijn liefde in de weg staat. Hij zal alles kunnen verwezenlijken, wat Hij wil!

Dit besef zal geloof bij u laten groeien. En Jezus zei: **GELOOF ALLEEN !**

Deze tekst gaat zelfs nog verder, het zegt alles wat gebeurt Gods *raadsbesluit* is. Dat betekent dat God zelfs alles zo gepland heeft!

Dit onderstreept nog eens Zijn aansprakelijkheid voor alles wat er op aarde gebeurt, maar dit laat ook zien dat Hij geen plan B nodig heeft om alles tot een goed einde te brengen. Kortom, *Hij kan de verantwoordelijkheid aan!*

Gods liefde is de oplossing voor onze problemen

God is liefde! Van alles wat er gezegd kan worden is dit het belangrijkste. Gods liefde is de garantie voor ons dat Hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij zal doen wat Hij moet doen, **omdat Hij het WIL doen.**

Jeremia 31:3 "Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken in goedertierenheid"

God houdt oneindig veel van u en daarom trekt Hij aan u. U kunt redding uitstellen, maar niet afstellen, want ook u valt niet buiten het bereik van Zijn liefde. Lees maar in **Romeinen 5:18** over de reikwijdte van Jezus' offer:

"Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE mensen tot veroordeling is gekomen, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE mensen tot rechtvaardiging ten leven."

Zoals het een vaststaand feit is dat wij zondaren zijn, is het voor God een vaststaand feit dat Hij ons zal herstellen, in Jezus Christus.

God is liefde

Liefde hoeft niet beloofd of geëerd te worden, haar enige verlangen is een zegen en blijdschap te zijn voor een ander. Liefde neemt het initiatief om vijanden te verzoenen en het kapotte te herstellen. De wraak van een vijand, het verraad van een vriend geven slechts de geest van liefde een gelegenheid om meer te triomferen.

Waarom is Gods liefde zo belangrijk? Omdat voor een soevereine almachtige God NIETS Zijn liefde in de weg staat. Hij zal alles kunnen verwezenlijken, wat Hij wil!

Dit besef zal geloof bij u laten groeien. En Jezus zei: **GELOOF ALLEEN !**