

Lees in dit licht ook eens [Lukas 15 vers 4 en 8](#):

“Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? (...) Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er een verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?”

God zoekt ons, hoelang? ... totdat Hij het vindt. En Hij heeft daar verschillende manieren voor, genade en oordeel.

Er is veel te winnen!

Zij die geloven, en door genade Gods gerechtigheid leren, hebben de belofte van eeuwig leven. Wat betekent dat?

1. Ontferming, d.w.z. **ze krijgen niet** wat ze verdienen.
“Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.”
2. Genade, d.w.z. ze krijgen **wat ze niet verdienen**, nl. in dit leven vergeving, genezing en herstel. Na dit leven het opstandingsleven in Gods vrede, duizend jaar lang, om met Christus te regeren.

Wat verliezen zij die verloren gaan?

Zij zullen geoordeeld worden voor de Grote Witte Troon: oordeel is pijnlijk, maar niet persé verkeerd.

[Jesaja 26:9](#) “... want wanneer uw oordelen op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.”

Het is de andere weg tot het leren van gerechtigheid, nl. door vuur heen.

Vanzelfsprekend roept deze uitleg van de bijbel weer een hele reeks nieuwe vragen op bij de meeste christenen. Deze folder is dan ook slechts bedoeld om uw nieuwsgierigheid op te wekken, niet om alle vragen te beantwoorden.

We hebben daarom een andere folder gemaakt met daarin antwoorden op de meest gestelde vragen en misvattingen over Gods plan: ‘Het Herstel van Alle Dingen.’

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

Lees in dit licht ook eens [Lukas 15 vers 4 en 8](#):

“Wie van u, die honderd schapen heeft en er een van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? (...) Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er een verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt?”

God zoekt ons, hoelang? ... totdat Hij het vindt. En Hij heeft daar verschillende manieren voor, genade en oordeel.

Er is veel te winnen!

Zij die geloven, en door genade Gods gerechtigheid leren, hebben de belofte van eeuwig leven. Wat betekent dat?

3. Ontferming, d.w.z. **ze krijgen niet** wat ze verdienen.
“Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn.”
4. Genade, d.w.z. ze krijgen **wat ze niet verdienen**, nl. in dit leven vergeving, genezing en herstel. Na dit leven het opstandingsleven in Gods vrede, duizend jaar lang, om met Christus te regeren.

Wat verliezen zij die verloren gaan?

Zij zullen geoordeeld worden voor de Grote Witte Troon: oordeel is pijnlijk, maar niet persé verkeerd. Het is de andere weg tot het leren van gerechtigheid, nl. door het vuur heen.

[Jesaja 26:9](#) “... want wanneer uw oordelen op de aarde zijn, leren de inwoners van de wereld gerechtigheid.”

Vanzelfsprekend roept deze uitleg van de bijbel weer een hele reeks nieuwe vragen op bij de meeste christenen. Deze folder is dan ook slechts bedoeld om uw nieuwsgierigheid op te wekken, niet om alle vragen te beantwoorden.

We hebben daarom een andere folder gemaakt met daarin antwoorden op de meest gestelde vragen en misvattingen over Gods plan: ‘Het Herstel van Alle Dingen.’

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

Het evangelie, een hels probleem!

Stel je eens voor dat je een zendeling bent in het moslimland Senegal in West-Afrika. De datum? 26 September 2002.



Een jaar geleden ben je bevriend geraakt met je buurman Abdou Ndiye, een Islamitische handelaar. Nog maar een paar weken geleden heeft hij je uitnodiging aanvaard om samen met jou de bijbel te bestuderen. Je bent enthousiast. Abdou is de eerste Moslim met wie je het evangelie deelt.

Vandaag bereid je je voor om weer een gedeelte uit de bijbel met hem door te nemen, maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Je kunt niet geloven wat je op het nieuws ziet en hoort. De Joola, een Senegalese veerboot, is gekapseisd en meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. Je herinnert je dat Abdou's vrouw, Astou en zijn 14-jarige dochter, Fatou, ook op de boot waren. Je bent in een shock en je gelooft niet wat je ziet – het schip ligt volledig ondersteboven en steekt uit boven de zee. Erboven vliegen helikopters.

Je haast je naar de bureu. Als je op de deur klopt hoor je een luid gekreun en hartverscheurend gehuil. Je loopt zachtjes naar binnen. Abdou ligt languit op de grond. Hij schreeuwt het uit naar Yalla (Senegalees voor Allah). “Waarom? Waarom? Hoe kon u dit laten gebeuren?” Hij gaat maar door met huilen en slaat met zijn handen op de grond.

Je voelt je verschrikkelijk hopeloos en bidt in jezelf: “God, help me om mijn vriend te troosten.”

Het evangelie, een hels probleem!

Stel je eens voor dat je een zendeling bent in het moslimland Senegal in West-Afrika. De datum? 26 September 2002.



Een jaar geleden ben je bevriend geraakt met je buurman Abdou Ndiye, een Islamitische handelaar. Nog maar een paar weken geleden heeft hij je uitnodiging aanvaard om samen met jou de bijbel te bestuderen. Je bent enthousiast. Abdou is de eerste Moslim met wie je het evangelie deelt.

Vandaag bereid je je voor om weer een gedeelte uit de bijbel met hem door te nemen, maar er is iets verschrikkelijks gebeurd. Je kunt niet geloven wat je op het nieuws ziet en hoort. De Joola, een Senegalese veerboot, is gekapseisd en meer dan 2000 mensen zijn omgekomen. Je herinnert je dat Abdou's vrouw, Astou en zijn 14-jarige dochter, Fatou, ook op de boot waren. Je bent in een shock en je gelooft niet wat je ziet – het schip ligt volledig ondersteboven en steekt uit boven de zee. Erboven vliegen helikopters.

Je haast je naar de bureu. Als je op de deur klopt hoor je een luid gekreun en hartverscheurend gehuil. Je loopt zachtjes naar binnen. Abdou ligt languit op de grond. Hij schreeuwt het uit naar Yalla (Senegalees voor Allah). “Waarom? Waarom? Hoe kon u dit laten gebeuren?” Hij gaat maar door met huilen en slaat met zijn handen op de grond.

Je voelt je verschrikkelijk hopeloos en bidt in jezelf: “God, help me om mijn vriend te troosten.”

Abdou kijkt je aan, hij herkent je nauwelijks door zijn tranen heen. “Mijn vrouw en dochter zijn op een gruwelijke manier omgekomen. Vertel me: Zal ik ze weerzien? Vertel me: Zijn ze veilig in Gods armen?! Heeft jouw Jezus ze naar Zijn hemel gebracht?”

Je weet niet wat je moet zeggen. De stilte is oorverdovend.

“Antwoord mij Christen, zal ik ze weerzien? Zijn ze op een betere plaats? Vertel het me!!”

Je blijft sprakeloos. Wat kun je zeggen? Waar is het goede nieuws van het evangelie wanneer je het zo hard nodig hebt ...!?

Inleiding van het boek 'Hope beyond Hell' van Gerry Beauchemin, 2007.

Denk hier eens een moment over na. Wat zou u antwoorden als u de evangelist zou zijn? Ik kan niet anders concluderen dan dat wij, christenen, een serieus probleem hebben als we geloven dat het evangelie voor zulke mensen geen ander antwoord heeft dan de hel.

Wat is de hel? Voor de meeste christenen betekent de hel dat ongelovigen voor eeuwig zullen branden als straf voor hun zonden. Zij geloven dat dit het lot zal zijn van het grootste deel van de mensheid.

Zou dit werkelijk het antwoord van het evangelie zijn? Betekent *evangelie* niet ‘**blijde boodschap**’? Waar is de hoop, de troost in deze boodschap?

In deze folder kun je lezen dat er ook christenen zijn die niet geloven in een eendeloze pijniging, zonder afbreuk te hoeven doen aan de bijbel.

Wat staat er in de bijbel?

Integendeel, de bijbel leert op veel manieren dat het al voor de grondlegging van de wereld Gods doel was om uiteindelijk in Christus de hele schepping weer bij Zich terug te brengen.

Kolossenzen 1:20 “... en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, ALLE DINGEN weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.”

Dit is dus **het echte goede nieuws voor iedereen!** Lees maar ...

1 Johannes 2:2 “... en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van DE HELE WERELD.”

Romeinen 5:18 “Daarom, zoals het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging ten leven.”

Johannes 12:32-33 “... en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik ALLEN tot Mij trekken. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij sterven zou.”

Hebreeën 2:9 “... maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor EEN IEDER de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.”

1 Timotheüs 4:10-11 “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor ALLE MENSEN, in het bijzonder voor de gelovigen. Beveel en leer dit.”

Dit is een greep uit de vele bijbelteksten, die spreken over de reikwijdte van Jezus’ offerdood, over de garantie dat niemand *blijvend* verloren gaat.

Sola Scriptura

Een van de slogans van de Reformatie was Sola Scriptura, d.w.z. *alleen de bijbel*. Niet langer zonder meer vertrouwen op kerktradities en kerkelijk gezag, maar terug naar het Woord. Wat zegt God? Het lijkt erop dat we dat nog steeds moeten doen.

Bovenstaande bijbelteksten worden nl. niet belicht in de meeste kerken, en, als we ze toch al bijbellezend tegenkomen, lezen we er overheen zonder dat de werkelijke betekenis tot ons doordringt.

Het gaat over ‘alle mensen’ en ‘alle dingen’. Hoeveel mensen en dingen zijn dat? Eéntje minder dan een ieder is niet meer iedereen. En met minder dan alles neemt God geen genoegen. God wil nl. niet dat er iets verloren gaat ...

Johannes 6:12 “En toen zij verzadigd waren, zei Hij tot Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven brokken, opdat NIETS verloren ga.”

Abdou kijkt je aan, hij herkent je nauwelijks door zijn tranen heen. “Mijn vrouw en dochter zijn op een gruwelijke manier omgekomen. Vertel me: Zal ik ze weerzien? Vertel me: Zijn ze veilig in Gods armen?! Heeft jouw Jezus ze naar Zijn hemel gebracht?”

Je weet niet wat je moet zeggen. De stilte is oorverdovend.

“Antwoord mij Christen, zal ik ze weerzien? Zijn ze op een betere plaats? Vertel het me!!”

Je blijft sprakeloos. Wat kun je zeggen? Waar is het goede nieuws van het evangelie wanneer je het zo hard nodig hebt ...!?

Inleiding van het boek 'Hope beyond Hell' van Gerry Beauchemin, 2007.

Denk hier eens een moment over na. Wat zou u antwoorden als u de evangelist zou zijn? Ik kan niet anders concluderen dan dat wij, christenen, een serieus probleem hebben als we geloven dat het evangelie voor zulke mensen geen ander antwoord heeft dan de hel.

Wat is de hel? Voor de meeste christenen betekent de hel dat ongelovigen voor eeuwig zullen branden als straf voor hun zonden. Zij geloven dat dit het lot zal zijn van het grootste deel van de mensheid.

Zou dit werkelijk het antwoord van het evangelie zijn? Betekent *evangelie* niet ‘**blijde boodschap**’? Waar is de hoop, de troost in deze boodschap?

In deze folder kun je lezen dat er ook christenen zijn die niet geloven in een eendeloze pijniging, zonder afbreuk te hoeven doen aan de bijbel.

Wat staat er in de bijbel?

Integendeel, de bijbel leert op veel manieren dat het al voor de grondlegging van de wereld Gods doel was om uiteindelijk in Christus de hele schepping weer bij Zich terug te brengen.

Kolossenzen 1:20 “... en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed van Zijn kruis, ALLE DINGEN weer met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.”

Dit is dus **het echte goede nieuws voor iedereen!** Lees maar ...

1 Johannes 2:2 “... en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van DE HELE WERELD.”

Romeinen 5:18 “Daarom, zoals het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot rechtvaardiging ten leven.”

Johannes 12:32-33 “... en als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik ALLEN tot Mij trekken. En dit zei Hij om aan te duiden welke dood Hij sterven zou.”

Hebreeën 2:9 “... maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor EEN IEDER de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.”

1 Timotheüs 4:10-11 “Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland is voor ALLE MENSEN, in het bijzonder voor de gelovigen. Beveel en leer dit.”

Dit is een greep uit de vele bijbelteksten, die spreken over de reikwijdte van Jezus’ offerdood, over de garantie dat niemand *blijvend* verloren gaat.

Sola Scriptura

Een van de slogans van de Reformatie was Sola Scriptura, d.w.z. *alleen de bijbel*. Niet langer zonder meer vertrouwen op kerktradities en kerkelijk gezag, maar terug naar het Woord. Wat zegt God? Het lijkt erop dat we dat nog steeds moeten doen.

Bovenstaande bijbelteksten worden nl. niet belicht in de meeste kerken, en, als we ze toch al bijbellezend tegenkomen, lezen we er overheen zonder dat de werkelijke betekenis tot ons doordringt.

Het gaat over ‘alle mensen’ en ‘alle dingen’. Hoeveel mensen en dingen zijn dat? Eéntje minder dan een ieder is niet meer iedereen. En met minder dan alles neemt God geen genoegen. God wil nl. niet dat er iets verloren gaat ...

Johannes 6:12 “En toen zij verzadigd waren, zei Hij tot Zijn discipelen: Verzamel de overgebleven brokken, opdat NIETS verloren ga.”