

het **MYSTERIE**

van het menselijke leven

Heb u uzelf ooit afgevraagd waarom u op aarde bent en wat het doel van uw leven is? Hier zijn enkele sleutels die de deur van dit mysterie ontsluiten.

“En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.”

Sleutel 1. Gods doel

God verlangt ernaar om Zichzelf door de mens tot uitdrukking te brengen (Rom. 8:29). Voor dit doel schiep Hij de mens naar Zijn beeld (Gen. 1:26).

Zoals een handschoen is gemaakt in de vorm van een hand om een hand te bevatten, zo is ook de mens geschapen naar het beeld van God om God te bevatten.

Door God als zijn inhoud te ontvangen kan de mens God tot uitdrukking brengen.

Sleutel 2. De driedelige mens

Om zijn plan te vervullen schiep God de mens als een vat (Romeinen 9:21-24 en 2 Korinthiërs 4:7), bestaande uit drie delen: lichaam, ziel en geest (1 Thessalonicenzen 5:23).

Het **lichaam** heeft betrekking op en ontvangt de dingen van het fysieke bereik. De **ziel** omvat de wil, het verstand en de emoties en ontvangt de dingen binnen zijn bereik. De menselijke **geest** is geschapen om met God in contact te treden en God Zelf te ontvangen (Johannes 4:24).



De mens is niet slechts geschapen om voedsel in zijn maag of kennis in zijn verstand te hebben, maar om God in zijn geest te bevatten (Efeziërs 5:18). Alleen dan kunnen we spreken van de mens als levende ziel. God is geest en de geest is zodoende de dimensie van ongeschapen, onsterfelijk leven.

Sleutel 8. Gods volledige behoudenis

Na de wedergeboorte begint God het levenslange proces van geleidelijke *verspreiding* van Zichzelf als het leven, vanuit uw geest naar uw ziel (Efeziërs 3:17). Dit louteringsproces wordt ook wel heiliging en transformatie genoemd (Romeinen 12:2).

Het proces is soms *pijnlijk* en vereist uw *medewerking* (Filippenzen 2:12). De gelovige werkt mee als hij de Heer toestaat Zich in zijn ziel te verspreiden. *U laat uw wil, uw denken en uw gevoelens nu sturen door de werking van Gods Geest* die nu in uw geest woont, **opdat al uw verlangens, gedachten en beslissingen één mogen worden met die van Christus.**

Uiteindelijk, wanneer Jezus terugkomt, zal God in de opstanding ook het lichaam van de gelovigen volledig verzadigen met Zijn leven. Dit wordt verheerlijking genoemd (Filippenzen 3:21) en vindt z'n uitdrukking in een lichamelijke opstanding, zoals ook Christus zelf uit de dood is opgestaan.

In plaats van dat elk onderdeel van de mens leeg en beschadigd is zoals na de zondeval, zal de verheerlijkte mens hersteld zijn tot de toestand van Adam en Eva vóór de zondeval: *de volledige mens* (geest, ziel en lichaam) *zal gevuld en verzadigd zijn.*

Meer nog, zij, die zich door het vuur hebben laten louteren, worden de *overwinnaars* genoemd. Hun ziel is getransformeerd tot de natuur van God. Volmaakt als God zelf worden zij de Zonen van God genoemd (Romeinen 8:19).

Dit is *de volledige behoudenis* en Gods uiteindelijke doel met ieder mens.

Jezus, de deur tot een nieuw begin

U kunt nu een nieuw leven krijgen door Jezus Christus uw Heer te maken.

2 Korinthiërs 5:17-18 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Vraag Jezus Christus dit vernieuwende werk in uw leven doen!

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

Sleutel 8. Gods volledige behoudenis

Na de wedergeboorte begint God het levenslange proces van geleidelijke *verspreiding* van Zichzelf als het leven, vanuit uw geest naar uw ziel (Efeziërs 3:17). Dit louteringsproces wordt ook wel heiliging en transformatie genoemd (Romeinen 12:2).

Het proces is soms *pijnlijk* en vereist uw *medewerking* (Filippenzen 2:12). De gelovige werkt mee als hij de Heer toestaat Zich in zijn ziel te verspreiden. *U laat uw wil, uw denken en uw gevoelens nu sturen door de werking van Gods Geest* die nu in uw geest woont, **opdat al uw verlangens, gedachten en beslissingen één mogen worden met die van Christus.**

Uiteindelijk, wanneer Jezus terugkomt, zal God in de opstanding ook het lichaam van de gelovigen volledig verzadigen met Zijn leven. Dit wordt verheerlijking genoemd (Filippenzen 3:21) en vindt z'n uitdrukking in een lichamelijke opstanding, zoals ook Christus zelf uit de dood is opgestaan.

In plaats van dat elk onderdeel van de mens leeg en beschadigd is zoals na de zondeval, zal de verheerlijkte mens hersteld zijn tot de toestand van Adam en Eva vóór de zondeval: *de volledige mens* (geest, ziel en lichaam) *zal gevuld en verzadigd zijn.*

Meer nog, zij, die zich door het vuur hebben laten louteren, worden de *overwinnaars* genoemd. Hun ziel is getransformeerd tot de natuur van God. Volmaakt als God zelf worden zij de Zonen van God genoemd (Romeinen 8:19).

Dit is *de volledige behoudenis* en Gods uiteindelijke doel met ieder mens.

Jezus, de deur tot een nieuw begin

U kunt nu een nieuw leven krijgen door Jezus Christus uw Heer te maken.

2 Korinthiërs 5:17-18 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”

Vraag Jezus Christus dit vernieuwende werk in uw leven doen!

Mocht u vragen hebben of geïnteresseerd zijn in een gesprek, bel gerust 0636111921, Robbert Sikken, of kijk op www.bijbelinfo.nl

het **MYSTERIE**

van het menselijke leven

Heb u uzelf ooit afgevraagd waarom u op aarde bent en wat het doel van uw leven is? Hier zijn enkele sleutels die de deur van dit mysterie ontsluiten.

“En God zeide: Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.”

Sleutel 1. Gods doel

God verlangt ernaar om Zichzelf door de mens tot uitdrukking te brengen (Rom. 8:29). Voor dit doel schiep Hij de mens naar Zijn beeld (Gen. 1:26).

Zoals een handschoen is gemaakt in de vorm van een hand om een hand te bevatten, zo is ook de mens geschapen naar het beeld van God om God te bevatten.

Door God als zijn inhoud te ontvangen kan de mens God tot uitdrukking brengen.

Sleutel 2. De driedelige mens

Om zijn plan te vervullen schiep God de mens als een vat (Romeinen 9:21-24 en 2 Korinthiërs 4:7), bestaande uit drie delen: lichaam, ziel en geest (1 Thessalonicenzen 5:23).

Het **lichaam** heeft betrekking op en ontvangt de dingen van het fysieke bereik. De **ziel** omvat de wil, het verstand en de emoties en ontvangt de dingen binnen zijn bereik. De menselijke **geest** is geschapen om met God in contact te treden en God Zelf te ontvangen (Johannes 4:24).



De mens is niet slechts geschapen om voedsel in zijn maag of kennis in zijn verstand te hebben, maar om God in zijn geest te bevatten (Efeziërs 5:18). Alleen dan kunnen we spreken van de mens als levende ziel. God is geest en de geest is zodoende de dimensie van ongeschapen, onsterfelijk leven.

Sleutel 3. De val van de mens

En zo leefde de eerste geschapen mensen in het paradijs. Adam en Eva levend vanuit hun geest, heerschappij voerend over de zielse en lichamelijke vermogens. Een verheven positie, de kroon van Gods schepping, bekleed met Gods heerlijkheid.

Maar de mens liet de zonde toe en vanaf dat moment deed de dood zijn intrede. Zijn geest werd nu ingesloten en overheerst door de ziel en de lichamelijke begeerten. Hierdoor werd de intieme innerlijke (geestelijke) verbondenheid tussen mens en God verbroken. De zielse heerschappij vormt sindsdien een muur tussen ieder mens en God. Onze sterfelijkheid is daar het bewijs van (Romeinen 5:12) en is de manifestatie van vijandigheid en onze vervreemding van God (Kolossenzen 1:21).



Sleutel 4. De goddelijke natuur

De val van de mens bracht God niet af van de vervulling van Zijn plan. Integendeel, het was na de schepping de volgende stap. Geschapen naar Gods beeld was de mens weliswaar *zeer goed* (Genesis 1:31), maar nog niet *volmaakt* als God. Er ontbrak nog een element ... *de goddelijke natuur*.

Dit is de natuur van gerechtigheid, die God heilig maakt en die voortkomt uit overwinning. En er is geen overwinning zonder strijd. Kortom, de goddelijke natuur is niet te verkrijgen door *schepping*, maar moet gevormd worden door *ervaring*, vallen (in onze kracht) en opstaan (in Gods kracht).

Sleutel 5. Loutering

Het beeld van de goddelijke natuur in de bijbel is *goud*. Goud wordt gewonnen door gouderts te verhitten. In dit louteringsproces wordt gouderts verbrand in het vuur. Zonder *zuurstof* kan er echter geen vuur zijn... en ligt het louteringsproces stil.

Sleutel 3. De val van de mens

En zo leefde de eerste geschapen mensen in het paradijs. Adam en Eva levend vanuit hun geest, heerschappij voerend over de zielse en lichamelijke vermogens. Een verheven positie, de kroon van Gods schepping, bekleed met Gods heerlijkheid.

Maar de mens liet de zonde toe en vanaf dat moment deed de dood zijn intrede. Zijn geest werd nu ingesloten en overheerst door de ziel en de lichamelijke begeerten. Hierdoor werd de intieme innerlijke (geestelijke) verbondenheid tussen mens en God verbroken. De zielse heerschappij vormt sindsdien een muur tussen ieder mens en God. Onze sterfelijkheid is daar het bewijs van (Romeinen 5:12) en is de manifestatie van vijandigheid en onze vervreemding van God (Kolossenzen 1:21).



Sleutel 4. De goddelijke natuur

De val van de mens bracht God niet af van de vervulling van Zijn plan. Integendeel, het was na de schepping de volgende stap. Geschapen naar Gods beeld was de mens weliswaar *zeer goed* (Genesis 1:31), maar nog niet *volmaakt* als God. Er ontbrak nog een element ... *de goddelijke natuur*.

Dit is de natuur van gerechtigheid, die God heilig maakt en die voortkomt uit overwinning. En er is geen overwinning zonder strijd. Kortom, de goddelijke natuur is niet te verkrijgen door *schepping*, maar moet gevormd worden door *ervaring*, vallen (in onze kracht) en opstaan (in Gods kracht).

Sleutel 5. Loutering

Het beeld van de goddelijke natuur in de bijbel is *goud*. Goud wordt gewonnen door gouderts te verhitten. In dit louteringsproces wordt gouderts verbrand in het vuur. Zonder *zuurstof* kan er echter geen vuur zijn... en ligt het louteringsproces stil.

Het Hebreeuwse woord voor *geest* is 'ruach' en betekent ook *adem*. Onze herstel begint daarom bij onze inademing van Gods Geest in onze geest. Het herstelt onze intieme innerlijke (geestelijke) verbondenheid met God. Daarnaast start deze *zuurstof* het louteringsproces, dat de goddelijke natuur in ons zal vormen.

Sleutel 6. De verlossing door Christus ter wille van Gods uitdeling



Om onze aansluiting op de goddelijke zuurstoftank weer mogelijk te maken, werd God eerst een mens, Jezus Christus (Johannes 1:1, 14). Door Zijn kruisdood nam Christus de muur van zonde en de dood weg (Efeziërs 1:7 en Johannes 1:29) en overbrugde daarmee de kloof van vijandschap tussen mens en God (Efeziërs 2:4). In de opstanding werd Hij de *levengevende Geest* (1 Korinthiërs 15:45), zodat Hij sindsdien Zijn ongeschapen rijke leven als *zuurstof* in de menselijke geest heeft kunnen uitdelen (Johannes 20:22 en 3:6).

Sleutel 7. De wedergeboorte van de mens

Aangezien Christus de levengevende Geest is geworden, kan de mens nu Gods leven in zijn geest ontvangen. De bijbel noemt dit *wedergeboorte* (1 Petrus 1:3; Johannes 3:3). Als u dit leven wilt ontvangen is het noodzakelijk dat u uw vertrouwen in de Heer Jezus Christus stelt om dit voor u en in u te doen (Handelingen 2:38).

We *kunnen* dit niet uit onszelf. Vertrouw Jezus met wat Hij 2000 jaar geleden al voor u heeft bewerkt. **GELOOF ALLEEN**, dank Hem voor uw redding en vraag Hem om Zijn Geest in u uit te storten.

"En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis" Handelingen 16:31.

Het Hebreeuwse woord voor *geest* is 'ruach' en betekent ook *adem*. Onze herstel begint daarom bij onze inademing van Gods Geest in onze geest. Het herstelt onze intieme innerlijke (geestelijke) verbondenheid met God. Daarnaast start deze *zuurstof* het louteringsproces, dat de goddelijke natuur in ons zal vormen.

Sleutel 6. De verlossing door Christus ter wille van Gods uitdeling



Om onze aansluiting op de goddelijke zuurstoftank weer mogelijk te maken, werd God eerst een mens, Jezus Christus (Johannes 1:1, 14). Door Zijn kruisdood nam Christus de muur van zonde en de dood weg (Efeziërs 1:7 en Johannes 1:29) en overbrugde daarmee de kloof van vijandschap tussen mens en God (Efeziërs 2:4). In de opstanding werd Hij de *levengevende Geest* (1 Korinthiërs 15:45), zodat Hij sindsdien Zijn ongeschapen rijke leven als *zuurstof* in de menselijke geest heeft kunnen uitdelen (Johannes 20:22 en 3:6).

Sleutel 7. De wedergeboorte van de mens

Aangezien Christus de levengevende Geest is geworden, kan de mens nu Gods leven in zijn geest ontvangen. De bijbel noemt dit *wedergeboorte* (1 Petrus 1:3; Johannes 3:3). Als u dit leven wilt ontvangen is het noodzakelijk dat u uw vertrouwen in de Heer Jezus Christus stelt om dit voor u en in u te doen (Handelingen 2:38).

We *kunnen* dit niet uit onszelf. Vertrouw Jezus met wat Hij 2000 jaar geleden al voor u heeft bewerkt. **GELOOF ALLEEN**, dank Hem voor uw redding en vraag Hem om Zijn Geest in u uit te storten.

"En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis" Handelingen 16:31.